

't Klim Op Periodiekje



Maandelijkse nieuwsbrief van de Klim Op voor ouder(s) en/of verzorger(s) en kinderen

**Patrimoniumstraat 102,
4142 VL Leerdam
T. 0345-613731**

info@klimopleerdam.nl
www.klimopleerdam.nl

Maart '17 - 't Kopje - nr. 7

Aan alle ouders/ verzorgers,

Als ik naar buiten kijk, dan zie ik het voorjaar al weer aankomen. De zon gaat vaker schijnen, de temperaturen gaan omhoog. We laten de donkere tijd van de winter graag achter ons en kijken fris vooruit naar wat er op ons pad komt. Toch moeten we ons niet vergissen. De maand maart kan ook heel wispelturig zijn. Naast lentegevoel kan ook de winterse sneeuw en koude en de herfstachtige storm en regen bestaan. Maar we weten in ons achterhoofd dat de zon steeds vaker terrein zal winnen en we gaan via de lente op weg naar de zomer. Op 1 maart is ook een Christelijke traditie gestart: de veertigdagentijd, we gaan op weg naar Pasen. Misschien weet u nog wat er gebeurde tijdens de Kerstviering. De kinderen uit groep 7/8 spraken over wat de betekenis van Kerst is in onze hedendaagse tijd. En we maakten van de stukjes hout uit de kribbe een groot houten kruis. God heeft Zijn Zoon naar de aarde gestuurd om ons voor te gaan in goed gedrag. Vervolgens hebben wij hem gevangen genomen, gemarteld en gedood. Maar zoals God al beloofd had, zou Jezus na 3 dagen weer opstaan. Hij zou deze moeilijke en zware weg bewandelen om ons mensen te redden. Het woord 'vergeven' staat hierin centraal. God heeft ons vergeven, Hij geeft ons telkens weer een nieuwe kans. Ook al vinden wij als mensen dat soms onterecht. God weet wat er in ons hart en hoofd leeft. Hij wil ons graag bij zich houden. Hij wil voor ons zorgen. Wij hoeven alleen maar 'Graag Heer' te zeggen. Vergeven is vaak voor ons heel moeilijk. Fouten worden er gemaakt en soms zelfs hele grote. Maar wanneer wij laten zien dat we het niet goed hebben gedaan en we er van willen leren, moeten we toch ook een nieuwe kans krijgen van elkaar. Precies zoals God dat bedoeld heeft.

Thema bovenbouw

In de groepen 5 t/m 8 wordt met wereldoriëntatie gezamenlijk een onderwerp besproken en uitgewerkt. De maand maart staat in het teken van de Middeleeuwen. Zo wordt er wat nadrukkelijker gekeken naar kastelen, ridders en jonkvrouwen. En uiteraard mag ook de Middeleeuwse markt niet ontbreken. De ouders krijgen een uitnodiging om eind maart te komen kijken naar alles wat de kinderen over de Middeleeuwen hebben geleerd.

Crea

Op vrijdagmiddag start de bovenbouw weer met de creamiddagen. De kinderen uit groep 5 t/m 8 worden in kleinere gemixte groepen verdeeld en gaan aan de slag met koken, techniek en andere activiteiten.

Andere schooltijden

In het najaar hebben wij op een ouderavond met elkaar gesproken over 'andere schooltijden' op de Klim Op. Zoals toen aangegeven, maakt de directeur een voorstel en legt deze voor aan het ouderdeel van de MR. Zij denken na op welke wijze zij de achterban hierover willen raadplegen. Uiteindelijk nemen de 3 ouders in de MR (namens de ouders) een besluit. Op dit moment ligt er een voorstel bij de MR. Deze wordt op 22 maart in de MR besproken. De MR zal u t.z.t informeren over de vervolgstappen.

Terugblik februari

- In februari hebben de ouders van groep 8 gesprekken gevoerd met de leerkracht van groep 8 in verband met de schoolkeuze voortgezet onderwijs.
- De kinderen hebben hun eerste rapport van dit schooljaar ontvangen.
- Een aantal ouders heeft een oudergesprek met de leerkracht gevoerd naar aanleiding van het rapport.
- De school heeft het veiligheidslabel van School op Seef ontvangen. We hebben dit met de kinderen gevierd met een optreden van Ronald McDonald, de clown.
- In januari/februari hebben alle kinderen een bezoek gebracht aan de glasblazerij.

Maart activiteiten

- In maart wordt op 3 middagen aan schoolvoetbal gedaan. Op woensdagmiddag 15 maart voetballen de meisjes op het terrein van LRC, op 22 maart voetballen de jongens uit groep 7/8 bij Leerdam Sport en op 29 maart voetballen de jongens uit groep 5/6 bij LRC. De voetballers krijgen hier apart bericht over. Langs deze weg wil ik alvast de ouders bedanken die een team willen begeleiden. Top!
- Op vrijdag 24 maart staat de pannenkoeken dag gepland. Deze dag is bedoeld om ouderen uit hun isolement te halen door ze uit te nodigen in ons 'eigen restaurant', voor hun pannenkoeken te bakken en deze gezamenlijk te eten. Het belooft een mooie maaltijd te worden. Alle kinderen krijgen 's morgens ook een pannenkoek om lekker op te eten.

Agenda

Vr 24 mrt	Pannenkoekendag
Wo 5 apr	Grote rekendag
Do 13 apr	Paasviering (continuprogramma tot 14.00 uur)
Vr 14 apr t/m ma 17 mrt	Paasweekend
Di 18 t/m do 20 apr	Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Vr 21 apr	Koningsspelen (continuprogramma tot 14.00 uur, groep 5-8)
Ma 24 apr t/m vr 5 mei	Meivakantie
Di 9 mei	Luizencontrole